

NEW LIFE NEWS 16.2

oktober 2020  
 Secr. Hillenaarlaan 7  
 2241 JW Wassenaar  
 secretaris@anewlifesrilanka.nl  
 www.anewlifesrilanka.nl  
 NL88 INGB 0005 0561 13  
 ANBI erkend RSIN 81426803



*'de' tafels en stoelen in Thalaisyady*

Voorwoord: dromen zijn (geen) bedrog	2
Machan, een film	3
Afscheid van Jan	3
Brief van Sr Wilmarina	5
De kleine kas	6
Voorlopige evaluatie van het afgelopen jaar	6
De bingo die niet doorging	7
Impressie ANLplus vergadering	8
Sponsorkliks	8

Denkt u aan uw donatie voor 2020

Bezoek onze website: [www.anewlifesrilanka.nl](http://www.anewlifesrilanka.nl)

Iets bestellen via internet? Doe dat via [sponsorkliks.nl](http://sponsorkliks.nl)

## **Dromen zijn (geen) bedrog**

Er was eens een droom ... nee, ik bedoel niet: iemand had een droom, maar precies zoals het begon: er was eens een droom.

Ze begon klein, een droompje, misschien alleen maar een soort vage flard nevel die bijna verdween voor je hem – of haar - zag. Maar er bleef een vaag verlangen in de lucht achter, toen de beginnende droom weer weg zweefde ... om een dutje te gaan doen. Het verlangen groeide als een soort onbenoemd heimwee naar ... nee, niet naar vroeger, naar iets, dat er nog niet was. Kan je heimwee hebben naar iets dat nog moet komen, al weet je misschien niet eens precies wat?

Het leek wel of de droom wakker werd. De droom werd duidelijker en zette mensen aan het denken. En van denken kwam doen en toen werd die droom warempel werkelijkheid. De droom werd een plan en het plan werd een stichting. De stichting kreeg een naam en werd met een hoofdletter geschreven: Stichting A New Life. De droom, die gedachte en daad werd, kreeg al gauw contact met tehuizen in Sri Lanka waar mensen ook droomden van een toekomst met minder zorgen. Er waren wensen en de ene zuster was daarin wat helderder dan de andere, de ene zuster had wat meer realiteitszin dan de andere, de ene zuster was wat creatiever dan de andere, en hun dromen waren soms wat te groot voor de kleine Stichting, maar toen de dromen elkaar ontmoetten, sloegen ze de handen ineen en de mensen die droomden gingen aan het werk.

Er kwam een bestuur om de contacten te onderhouden en ook met de moeilijke taak had om dromen te beoordelen op haalbaarheid, op bruikbaarheid en op betaalbaarheid en vooral – want dát was het doel – die projecten te bevorderen die erop gericht waren dat uiteindelijk onze hulp niet meer nodig zou zijn.

Dát was nog eens toekomstmuziek om van te dromen! Hoewel we als kleine stichting met beperkte middelen best veel hebben bereikt, kunnen we onszelf nog niet opheffen. En dus gaan we door. Op de voorpagina staan tafels en stoelen die we in een bliksemactie door jullie als donateurs en schrijffouders bij elkaar gekregen hebben voor de kinderen in Thalayaddy, die hun huiswerk zittend op de grond moesten maken. Ook onze tweede bliksemactie voor het herstel van het stenen pad naar de kleuterschool in Lunugala is vlot verwerkelijkt. Dat nieuwe pad kon goed worden aangelegd in de tijd dat de scholen gesloten waren ten gevolge van de covid19 lockdown – een klein voordeel bij een groot nadeel!

We leerden gaandeweg veel van elkaar op weg naar zelfredzaamheid. Maar vooral, dat dromen soms steeds meer werkelijkheid worden.

Christien Duhoux-Rueb, voorzitter

## Machan



In de film Machan, een aardige film over het dagelijks leven in Sri Lanka, wordt het waar gebeurde verhaal verteld van een groep vooral jonge Srilankanen die hun hoop gevestigd hebben op het rijke Westen en daar ook (in Duitsland) terecht komen.

Na veel vergeefse pogingen om een visum te krijgen biedt een uitnodiging in een krant om deel te nemen aan een handbaltoernooi in Duitsland hun de kans....

Hoewel handbal volkomen onbekend is in Sri Lanka, stellen de kansarme jongens toch een team samen. Met de nodige avonduren weet dit team zelfs Duitsland in te komen. Maar eenmaal binnen moet er natuurlijk eerst gehandbald worden, daarna lonkt de vrijheid.

Het is een verhaal van hoop, met humor gebracht en geeft inkijk in het moeilijke dagelijkse bestaan van de gewone man in Sri Lanka. Het is ook een verhaal van solidariteit en moed om te veranderen en kansen aan te grijpen.

Wie deze film thuis wil zien: laat het me weten en ik stuur de CD op.

Rien van Beekhoven, penningmeester ANL,

Bogortuin 91 1019 PE Amsterdam tel 0628478810

## Afscheid Jan van der Kolk

Als stichting A New Life hebben we contact met 6 tehuizen en/of scholen waar diverse projecten worden uitgevoerd met onze (financiële) hulp en morele en zakelijke ondersteuning. Elk tehuis heeft een eigen contactpersoon, zodat de 'lasten' wat verdeeld worden, maar ook om meer mensen te betrekken bij onze projecten, want iedereen heeft een eigen sociaal of zakelijk netwerk.

De scholen die horen bij het Little Flower Convent in Lunugala hadden de laatste jaren Jan van der Kolk als contactpersoon. Dat was fijn, want hij is een ervaren onderwijzman, hij was enthousiast en beschikte over bijv. leermiddelen die in Sri Lanka goed van pas komen. Twee keer bezocht hij 'zijn' tehuis en hij regelde van alles. Zoals te lezen is in zijn e-mail, legt hij na vier jaar zijn functie neer:

*'Precies 4 jaar na ons eerste contact is het voor mij tijd om het stokje over te dragen, aan een nieuwe contactpersoon.*

*Met veel plezier heb ik een bijdrage geleverd vanuit de Stichting A New Life aan de ondersteuning van de locatie in Lunugala; veel kinderen blij gemaakt, alleen al als ik denk aan de vele Engelstalige boeken en studiematerialen die we ter plekke hebben afgeleverd tijdens de 2 werkbezoeken in 2017 en 2019. Ook met de Sisters de communicatie kunnen verbeteren met een upgrade via Internet en computertoebehoren, in aanvang met Sr. Pushparani en momenteel met Sr. Thevanesam.*

*Het lijkt mij goed om dit najaar te gebruiken om in kader van de overdracht de noodzakelijke afrondingsactiviteiten vorm te geven, zodat formeel het contactpersoonschap eindigt op of voor 31 december 2020.*

*Zorgvuldigheid in de communicatie richting de Sisters in Lunugala staat daarin voorop m.i.*

*Uiteraard wens ik de Stichting A New Life Sri Lanka veel goeds toe. Mijn warme band met Sri Lanka blijft behouden, via een gezin met 3 schoolgaande kinderen in Negombo.*

*Met vriendelijke groet,  
Jan van der Kolk.'*

Uiteraard respecteren we als bestuur Jans beslissing, en wij zijn blij met alles wat hij gedaan heeft voor de schoolkinderen van Lunugala, maar we vinden het – uiteraard – ook heel jammer dat hij stopt. Een nieuwe contactpersoon is op dit moment nog niet gevonden, maar wie weet ... Als u denkt: dát lijkt me wel wat, neem dan contact op met de secretaris (gegevens op voorblad). Het is niet ontzettend veel werk – althans, je kunt er zelf iets van maken en het kan helemaal vanuit huis worden gedaan. Natuurlijk, als u een werkbezoek wilt maken, dan moet u (op eigen kosten) het huis uit, maar dat is niet noodzakelijk. Twee keer per jaar komen we als bestuur met de contactpersonen bij elkaar om elkaar bij te praten. Het is wel belangrijk dat u enigszins met Engels uit de voeten

kunt. En als u zelf niet kunt of wilt, is er misschien iemand in uw omgeving die hart voor onze zaak heeft of krijgt. Bel of mail ons!

Het bestuur



*Werk in uitvoering bij de kleuterschool in Lunugala*

### **Zuster Wilmarina schrijft ...**

Carmel Convent

project voor de kleuterschool

het verwijderen van het pleisterwerk en het betegelen van de vloer,  
zowel in de hal als de veranda.

*Het pleisterwerk van de vloer in de grote hal is ernstig gebarsten en het is gevaarlijk en ongezond voor kinderen omdat de kleine hummels de neiging hebben hun vingertjes in de gaten te steken en te graven. Daarmee snijden ze in hun vingertjes. Er is ook gevaar dat kleine schepseltjes zoals duizendpoten naar buiten kruipen die de kleuters pijn doen.*

*Wij willen dat de kleuters zich vrijuit kunnen bewegen en op de grond kunnen zitten als ze dat willen en kunnen spelen.*

*Het pad rondom de school is er heel slecht aan toe. Betegelen zal een verbetering zijn voor het aanzicht van de school, en zal de kleuters helpen om zich vrij en op hun gemak te voelen.*

*Wij zijn dankbaar voor het geld dat jullie gestuurd hebben en we zijn blij jullie te melden, dat we al begonnen zijn. Dank jullie wel, veel geluk en Gods zegen over het werk dat jullie doen voor mensen die hulp nodig hebben en arm zijn.*

*Zuster Wilmarina*



## De kleine kas

Het was een experiment: in overleg met de zusters besloten we om een paar tehuizen een kleine kas te geven van € 300,00 die ze vrij kunnen besteden voor kleine uitgaven zoals schoolspullen, een kleine reparatie aan het gebouw of medicijnen. Ze hoeven ons dan niet steeds te vragen waardoor er vaak veel tijd overheen gaat, want elke overmaking kost € 30,00 en we proberen dus zoveel mogelijk alles in één keer over te maken, twee keer per jaar. De zusters hoeven over deze kleine kas geen verantwoording af te leggen, maar wel vragen we hen na een jaar een overzicht te geven van de uitgaven, zodat we weten wat er met het geld gebeurd en of het toereikend of misschien te veel is.

In Bandarawela en Lunugala verloopt dit experiment voorbeeldig. In Thalayiaddy loopt het nog. Wat ons betreft is het een succes dus we willen hier zeker mee door gaan – al hangt het wel van onze financiële mogelijkheden af natuurlijk – en dus ook van uw gulle donaties ....

## Voorlopige evaluatie van het lopende jaar.

Het jaar 2020 laat aan de inkomstenkant een tamelijk stabiel bedrag aan donaties zien. Sommige, anders trouwe, begunstigers moeten nog even herinnerd worden; de schrijffouders zijn hun schrijfkinderen zeer trouw, terwijl de halfjaarlijkse bingoavonden georganiseerd door de familie van Leeuwen in Pijnacker door de coronatijd niet konden doorgaan, hetgeen een inkomstenderving van € 2.600,00 als gevolg heeft!

Wat betreft de uitgaven is er € 1.467,00 overgemaakt naar Atchuvely, waarvan zuster Pushparani een kopieerapparaat en een printer kocht, € 1.060,00 naar zuster Wilmarina voor een nieuwe vloer van de kleuterschool in Bandarawela, en verder € 500,00 naar zuster Helen in Kattankudy om een pomphuis en een watertoren te bouwen en daarmee het irrigatieproject (het jubileumproject van ANL) af te ronden.

Dit jaar zijn we voor 3 huizen ook gestart met een kleine kas, een jaarlijks bedrag van € 300,00 per huis, om onverwachte uitgaven voor bijv. studiemateriaal, kleding en medische kosten te kunnen betalen. We vragen na afloop van het jaar een gedetailleerde verantwoording en beslissen dan of het komende jaar dat bedrag weer overgemaakt zal worden.

Samengevat : zeer trouwe schrijffouders, trouwe donateurs, wegvallende inkomsten van de bingo, en voor dit jaar geen al te grote uitgaven voor projecten. Het jaaroverzicht met de winst en verliesrekening komt begin februari weer op onze website en een uittreksel in de volgende New Life News. Uiteraard weer met veel dank voor het trouwe en gulle geven!

*Rien van Beekhoven penningmeester*

### **De bingo die niet doorging**

Het is haar lust en haar leven: een bingo organiseren voor 'haar' kinderen in Sri Lanka. Jolanda van Leeuwen is er bijna het hele jaar druk mee, want het vraagt veel voorbereiding. Er moet een datum worden vastgelegd, vergunning aangevraagd, ruimte gehuurd, de PR wordt in gang gezet en dan moeten er natuurlijk prijzen komen. Dus in heel Pijnacker en omgeving weten winkeliers al hoe laat het is als Jolanda komt binnenstappen. Het goede doel – het werk van Stichting A New Life – is hen bekend, want Jolanda heeft ook al talloze interviews gegeven voor de plaatselijke pers. De mooiste prijzen worden gedoneerd: van hippe dekbedhoezen tot dozen bonbons, zodat het aantrekkelijk is om te komen. De bingo-avonden voor het werk van Stichting A New Life hebben bijna een cultstatus! Ook natuurlijk door de enthousiaste medewerking van echtgenoot Koert en, als het zo uitkomt, van zoon Jordi.

En toen kwam er een klein, hardnekkig en bijna ongrijpbaar virus die een spaak in het wiel stak. Natuurlijk we worden allemaal geconfronteerd met de gevolgen van covid19. Veel andere dingen gaan niet door, mogen niet meer, vallen in het water en we worden als we niet opletten moedeloos van de uitzichtloosheid, want niemand weet hoe lang nog ... Dat geldt voor ons, maar zeker ook voor Sri Lanka waar toeristeninkomsten zijn weggevallen.

Ook de bingoavonden gingen niet door, en dat was een teleurstelling voor

het gezin van Leeuwen, maar natuurlijk ook voor ons, maar het leek ons toch goed om Jolanda en haar gezin in het zonnetje te zetten, want onze dank gaat natuurlijk wél door!



**GROTE BINGO**  
 & loterij ten bate van  
**SRI LANKA**  
 ~ met mooie prijzen ~

Vrijdag 23 november 2018  
 Aanvang 20 uur, start bingo 20.30 uur

Let op - nieuwe lokatie:  
 DSVP kantine  
 Sportlaan 4 2641 AZ Pijnacker

Vooraf graag even aanmelden via  
[srilankabingo@gmail.com](mailto:srilankabingo@gmail.com)

De opbrengst van deze bingo gaat in zijn geheel naar kindertehuizen in Sri Lanka

Jolanda van Leeuwen  
[www.anewlifeforlanka.nl](http://www.anewlifeforlanka.nl)



## Impressie van een vergadering ANLplus

Het zou een leuk en informatief kijkje worden in de organisatie van onze Stichting, maar u raadt het al: de vergadering ging niet door. Maar zo gauw het weer kan ... en dan bent u de eerste die erover te horen krijgt. Intussen hopen we op betere tijden voor ons allemaal, en natuurlijk ook voor de zusters en kinderen in Sri Lanka.

## Sponsorkliks

In deze tijd van gedwongen verminderde persoonlijke contacten, verwacht men dat de online verkoop toeneemt en dus toch nog maar een oproepje om dat zo mogelijk via sponsorkliks te doen. Dan levert deze crisis nog iets positiefs op:

Als u iets koopt via internet – en dan kan een boek zijn of een tafeltennistafel en alles wat daar tussen zit – dan loont het om dat te doen via sponsorkliks ([www.sponsorkliks.com](http://www.sponsorkliks.com)) en dan A New Life aan te klikken. Daarna zoekt u het bedrijf dat u wilt hebben en doet uw bestelling. Het kost u evenveel als rechtstreeks, maar het levert ons geld op, want wij krijgen een percentage van de aankoopprijs en dat is mooi meegenomen – en u weet: met weinig geld kunnen we al grote resultaten bereiken!